



Uitgeverij Coriarius

Spinoza: Ethica, uit het Latijn vertaald en toegelicht door Karel D’huyvetters, deel 1 Vertaling, 256 blz., deel 2 Toelichting, 432 blz., *Bibliotheca Spinozana Flandrica II & III*, Werchter: Uitgeverij Coriarius, 2017, softcover 17 x 24 cm.

Te bestellen bij Uitgeverij Coriarius: uitgeverij.coriarius@telenet.be. Verkoopprijs voor de twee delen samen, die niet afzonderlijk verkocht worden, verzendkosten inbegrepen: in België: € 32, voor Nederland € 35.

Spinoza’s *Ethica*, postuum gepubliceerd in 1677, is een van de meest geroemde, maar tevens een van de minst gelezen filosofische werken van onze beschavingsgeschiedenis. Deze nieuwe vertaling uit het Latijn en de bijhorende toelichting in de vorm van een lopend commentaar willen dit meesterwerk toegankelijk maken voor hedendaagse lezers. Ongetwijfeld zal men gegrepen worden door de radicale ideeën die Spinoza ontwikkelde in het midden van de 17^{de} eeuw. Niemand voor hem had het aangedurfd openlijk een filosofie te formuleren over de mensen en hun heil zonder daarbij te vertrekken van de gevestigde godsdiensten en ook na hem is dat zo gebleven, tot op de dag van vandaag. Spinoza staat aldus aan het begin van de moderniteit: hij heeft de grondslagen gelegd voor elk onbevangen denken over al wat is. Helaas zijn deze revolutionaire ideeën grotendeels onbekend gebleven, niet het minst door de unanieme veroordeling door alle godsdiensten, gezagsdragers en gezagsgetrouwe denkers. Zijn werken bleven verboden tot diep in de twintigste eeuw en waren slechts bij een kleine groep van toegewijde aanhangers bekend.

De huidige ontkerstening in de meest democratische landen is nochtans ongetwijfeld een gevolg van Spinoza’s inzichten. Zijn filosofie biedt een betrouwbaar houvast voor een eerlijk en zinvol leven als individu in de complexe maatschappij en vormt aldus een uitdaging voor elke godsdienst. Spinoza’s *Ethica* is steeds door de grootste denkers erkend als wellicht het belangrijkste filosofische meesterwerk dat de mensheid voortgebracht heeft. Vanzelfsprekend is het een complex en diepgaand werk, maar het is helemaal niet duister of ondoorgrondelijk, integendeel: de gedachten zijn helder en ondubbelzinnig en de redeneringen zijn logisch opgebouwd. Wie Spinoza wil volgen op zijn weg kan uiteindelijk het heil vinden dat wij allen zoeken.

Karel D’huyvetters (°1946) was gedurende bijna veertig jaar als ambtenaar verbonden aan de Leuvense universiteit. Na zijn pensionering werd hij gefascineerd door de filosofie van Spinoza. Hij richtte de website *Spinoza in Vlaanderen* op. Van hem verscheen eerder de vertaling van Spinoza’s *Staatkundige verhandeling* (Wereldbibliotheek 2014, 2015²) en *De Brieven over God* (Coriarius 2016).

De *Bibliotheca Spinozana Flandrica* wil de belangrijkste werken van Spinoza evenals recente Spinozastudies in het Nederlands toegankelijk maken voor een breed publiek. Uitgeverij Coriarius publiceert deze werken zonder winstoogmerk.

Uitgeverij Coriarius, Hogeweg 78, 3118 Werchter ☎ 0486 273784 bankrekening BE40 9731 6405 9063