

Bij Ambo|Anthos uitgevers is verschenen

Spinoza, vijf wegen naar de vrijheid

Maarten van Buuren

Een heldere en toegankelijke inleiding op het werk van Nederlands bekendste filosoof

Spinoza is even ingewikkeld als beroemd. Zijn *Ethica* geldt als onleesbaar. In *Spinoza, vijf wegen naar de vrijheid* werpt Maarten van Buuren een verhelderend licht op Spinoza's moeilijk te doorgronden filosofie. Hij toont de vijf pijlers waarop Spinoza's denken berust: streven naar zelfbeschikking, ontplooiing van macht, volgen van de intuïtie, samenwerking met anderen en vooral streven naar vrijheid. In deze oproep schuilt zijn blijvende actualiteit. Hij laat zien wat de kern is van Spinoza's ethiek: bevrijding van bevoogding en het streven om in overeenstemming te leven met de wereld en met zichzelf. Alleen dan kan de mens gelukkig worden.

- Vernieuwende en verhelderende inleiding op het werk van Nederlands bekendste filosoof.
- Van Buuren plaatst Spinoza op toegankelijke wijze tussen filosofen die grote invloed hadden op zijn denken, zoals Descartes, Hobbes en Hugo de Groot.



Maarten van Buuren is emeritus hoogleraar Franse literatuur aan de Universiteit Utrecht. In 2008 verscheen zijn bestseller *Kikker gaat fietsen!*, een verslag van zijn worsteling met depressies. Samen met Joep Dohmen schreef hij *De prijs van de vrijheid* en *Van oude en nieuwe deugden*.

Voor meer informatie over het boek of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Anne Broekman, abroekman@amboanthos.nl of 020 524 54 35.

30 maart 2016 • € 19,99 • paperback • 13,6 x 21,5 cm • 240 blz. • ISBN 978 90 263 3395 8 • NUR 730 • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € 12,99 • ISBN 978 90 263 3396 5